

Kerstmis

Kind ons geboren,
woord tot ons gesproken,
in de stilte, in de nacht,
licht dat het duister doorbreekt.

Het Woord klinkt,
geen harde schreeuwer,
geen aandachtvragende twitteraar,
wel een woord met zeggingskracht.

Een krachtige roep om vrede,
een dringende vraag om aandacht voor het zwakke,
een oproep om het ongewone te doen,
kortom: spierballentaal.

Dat wij / ik het mag horen,
dat woord dat klinkt in stilte.
Dat het vleesgeworden Woord,
een plek mag krijgen in ons / mij.

Zalig Kerstmis

Theo Reuling ofs